

# Allemaal zitten we in dezelfde Coronastorm, maar niet alle boten zijn stormbestand

## Covid-19, een oproep tot internationale solidariteit

Beste Merelbekenaar,

vandaag in onze gemeente, zoals in de hele wereld, is de covid-19 crisis een niets ontziende orkaan. Hoewel het nog vroeg is om de volledige impact van deze orkaan te zien leerden we al een aantal dingen.

We weten bijvoorbeeld, zoals de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) heeft aangekondigd, dat de Covid-19 niet alleen een gezondheids crisis is maar ook een sociale en economische. De impact is enorm en dat maakten we sinds de laatste wereldoorlog niet meer mee.

We weten dat het coronavirus geen onderscheid maakt tussen mensen, het niet beperkt wordt door landsgrenzen en dat de bijbehorende sociaaleconomische schokken de kwetsbare groepen het hardst treffen...

Net als in België proberen ook de meeste landen in het zuiden hun inwoners te beschermen. Ze voeren een of andere soort van lockdown in om de overdracht van het virus te stoppen. In het beste scenario is dit een enorme uitdaging en in het slechtste geval onmogelijk. *Hoe mogelijk is het om de sociale afstand te respecteren in regio's waar mensen in armoedige omstandigheden dicht op mekaar wonen? Of waar geen watervoorzieningen zijn (zoals in vele regio's en landen)?*

Bij ziekte in België kunnen we terugvallen op een goed functionerend gezondheidsstelsel en op sociale bescherming. In veel landen is dit niet het geval. In Sub-Sahara Afrika bijvoorbeeld is er gemiddeld één dokter voor 5000 mensen, terwijl wij over een dokter beschikken voor 300 mensen. Officiële sociale bescherming is in minder ontwikkelde landen vaak zwak of niet bestaand. Van de wereldbevolking heeft meer dan 50% geen enkele sociale bescherming om de sociaaleconomische gevolgen van ziekte en werkloosheid te verzachten. Het merendeel van de mensen werkt in de informele sector. Velen van hen moeten letterlijk dagelijks hun eten verdienen. De Covid-19-crisis heeft hun inkomen onmiddellijk en dramatisch verlaagd. Zij vrezen honger. Veel leiders en gewone mensen drukken het zo uit: *"als we niet sterven door de Covid-19, zullen we sterven van de honger."*

De meeste regeringen in het zuiden van de wereld hebben onvoldoende middelen om veel te kunnen doen, ook al proberen ze dat. Hun inkomsten uit export, toerisme en transferts van de diaspora verminderen drastisch. *Wie wil of kan nu op safari naar Afrika of naar de Machu Pichu in Peru?*

Erger nog. Het coronavirus versterkt de gevolgen van klimaatverandering en drijft mensen nog harder naar armoede en ongelijkheid. De uitvoering van de Agenda 2030, ons VN-plan voor duurzame ontwikkeling, dreigt vertraging op te lopen en sommige verwezenlijkingen zelfs ongedaan te maken.

Er is dringend behoefte aan een financieel en humanitair reddingsplan om landen bij te staan die deze uitdagingen niet alleen aan kunnen. Zoals enkele Europese leiders zeggen: *"Als we het niet overal oplossen, zullen we het nergens oplossen"*. Wat arme landen nodig hebben is steun om hun gezondheidssysteem te versterken en fondsen om hun sociale vangnetten te verbeteren. Het kwijtschelden van Internationale schulden of minstens de terugbetaling 'on hold' zetten is deel van de oplossing. Anders blijven er geen middelen om de gevolgen van Covid-19 het hoofd te bieden.

Volgens António Guterres, secretaris generaal van de Verenigde Naties (VN), is deze crisis een geschikt moment "om meer inclusieve en duurzame economieën en samenlevingen op te bouwen die beter bestand zijn tegen pandemieën, klimaatverandering en andere mondiale uitdagingen". Volgens de secretaris generaal moet het herstel uit Corona leiden tot een andere economie.

In Merelbeke zijn er tal van mensen en organisaties betrokken bij internationale samenwerking vanuit een gevoel van onderlinge verbondenheid en in het besef dat in een geglobaliseerde wereld elk land en elke samenleving deel uitmaakt van één systeem. Gezien de uitdagingen waarmee de wereld wordt geconfronteerd met Covid-19, denken we dat het moreel juist is en in ons eigen belang dat de rijke landen de arme helpen. Wij doen beroep op de solidariteit van eenieder in een poging om het leven beter te maken, want er is veel ongelijkheid, onrechtvaardigheid en armoede in de wereld. Wij vinden dit niet de normale gang van zaken.

We roepen op om mensen en landen in nood te steunen zodat iedereen een goed leven kan opbouwen. We moeten de juiste keuzes maken voor onszelf, onze vrienden, onze kinderen en kleinkinderen, hier in Merelbeke en elders.

Het 11.11.11 – comité Merelbeke.

